

ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ

**Θέλω νά ζήσω!
Λαχταρῶ τή ζωή!
Νά χαρῶ τή ζωή!**

Νεανικό αίτημα. Κυρίαρχο φιλοσοφικό ρεύμα ἀκόμη καί σήμερα. Στόχος πού κινητοποιεῖ τίς μόδες τοῦ καιροῦ μας, πού διαμορφώνει τούς τρόπους καί τούς δρόμους τῆς καθημερινότητας παιδιῶν καί μεγάλων. Δίψα γιά ζωή πού ὀδηγεῖ στή στροφή στή φύση, στήν ἀπληστία τῶν αἰσθήσεων, στή γοητεία τῆς ἐμπειρίας, στίς ἀδιέξοδες νοσηρές ἀναζητήσεις. Δίψα γιά ζωή πού ὑπερτονίζει τό βίωμα καί θυσιάζει τό νόημα.

«Δέν τῶλπιζα νᾶναι ἡ ζωή μέγα καλό καί πρῶτο»!

Θέλω νά ζήσω! Λαχταρῶ τή ζωή!

Ἄλλά μιά ζωή

τολμηρή στίς ἀποφάσεις της,

ριψοκίνδυνη στίς ἐπιδιώξεις της,

ἐπαναστατική στήν ὅποια ὑποδούλωσε,
δημιουργική στή δράση της,

μεγάλη στίς θυσίες,

ἰσχυρή στήν ἀφοσίωσή της,

ἀνυψούμενη στόν αἰώνιο στόχο της!

Αὐτή τή ζωή φανέρωσε τριάντα τρεῖς χρόνους πού περπάτησε στή γῆ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτήν ἀνύψωσε στήν ὑψηλότερη μορφή της, στή θυσία τοῦ Σταυροῦ Του.

Αὐτήν πρόσφερε στόν καθένα ἄνθρωπο στήν Ἀνάστασή Του.

Χωρίς τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, χωρίς τήν πίστη, τή βεβαιότητα, τή βαθιά χαρά στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας ἡ ζωή γίνεται ἄλογη, ἄδικη, «ἄχρηστο πάθος»!

* * *

Ἄνεστη Χριστός καί Ζωή πολιτεύεται!

Νύχτα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία φτάνει στό τέλος της. Μεγάλωφνος καί χαρμόσυνος ἀπαγγέλλεται ὁ περίφημος Κατηχητικός Λόγος. Στή θριαμβική του κατάληξη ὅσοι πιστοί βιωματικά καί ἐγκάρδια διακηρύττουν ξανά καί ξανά:

Ἄνεστη Χριστός! Ἄνεστη!

Ἄνεστη Χριστός καί Ζωή πολιτεύεται!

Ἄνεστη Χριστός καί ὑπάρχει, κυριαρχεῖ πα-
ντοῦ ἡ ζωή.

Μόνη αὐτή ἡ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως μπορεῖ
νά δικαιώσει τό νεανικό αίτημα «Θέλω νά ζήσω»!

Μόνη αὐτή ἡ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως μπορεῖ νά
ἐμπνεύσει, νά δώσει φῶς στίς μέρες τῆς ζωῆς μας.

Θέλω νά ζήσω τή ζωή πού φανέρωσε ὁ Χριστός.
Θέλω νά ζήσω! Θέλω νά γίνει Ἐκεῖνος, ὁ Ἄνα-
στημένος Χριστός, ἡ Ζωή μου!