



ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Ὁ Φεβρουάριος ἀνοίγει μέ τή γλυκιά δεσποτική καί θεομητορική γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, τῆς συναντήσεως δηλαδή. Ἀλλά ποίος σπεύδει πρὸς συνάντηση καί ποιός τόν ὑποδέχεται;

Τό ὥραϊο τροπάριο τῆς ἡμέρας ἀπευθύνεται στόν Θεό, πού ἔγινε βρέφος, καί σπεύδει πρὸς συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου:

«...ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου ὤφθης ὡς βρέφος ἀγκαλοφορούμενος καί ἐπληρώθη τά πάντα τῆς σῆς αἰνέσεως».

Στόν ἐπίγειο Ναό τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱός του καί Θεός ἔρχεται νά προσφερθεῖ στόν Θεό καί στόν ἀνθρώπο. Ἀπό τή μητρική ἀγάλη τῆς Ἀειπαρθένου Μητέρας προσφέρεται σέ ἄλλες ἀγκάλες, πού χρόνια τόν προσμένουν. Ὁ πρεσβύτες Συμεών καί ἡ εὐλαβική γερόντισσα προφήτης Ἄννα ἔχουν πληροφορηθεῖ μυστικά σπὴν ψυχὴ τους γιά τό μελλοντικό ἔρχομό Του. Καί τόν προσμένουν ἔτοιμοι, μέ τήν ἔγνοια τῆς σοφῆς καρδιάς, πού λειώνει σπὴν προσημονία γιά τό καλό πού θά τῆς γίνει.

Κι Ἐκεῖνος ἔρχεται μέγας καί μικρός Θεός ἀγενεαλόγητος καί τρυφερό βρέφος. Οἱ ἄγγελοι, στή βυζαντινὴ εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς κοιτᾶνε ἔκθαμβοι ἀπὸ τά παραθυράκια τοῦ οὐρανοῦ. Κι Ἐκεῖνος ἔρχεται πρὸς συνάντηση. Ἔτσι κάνει πάντα. Δέν ἔρχεται παρά ὅταν ὁ ἀνθρώπος τοῦ ἀνοίξει δρόμο

σπὴν καρδιά του. Ὅταν ἔρθει αὐτὴ ἡ ὥρα. Κι ὅταν ὁ ἀνθρώπος εἶναι σ' αὐτὴ τὴ στάση, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

δέν ἀρνίεται ποτέ τὴ συνάντηση, ἀκόμα κι ἂν χρειαστεῖ νά γίνει ἓνα μικρὸ βρέφος φαινομενικά, γιά νά χωρέσει σπὴν ἀνθρώπινη προσμονή.

Ἔπειτα, ὅλα γίνονται ξανά μεγάλα, ἀφάνταστα μεγάλα, θεϊκά! Γιατί γεμίζουν τά πάντα ἀπ' Αὐτόν. Ὁ ἀνθρώπος δέν βλέπει πιά παρά μόνον Ἐκεῖνον, τόν Ἕνα, πού εἶναι γι' αὐτόν τό σύμπα.

Γι' αὐτό ὁ Συμεών ὅταν Τόν ἀντίκρισε, ὅταν Τόν ἀκούμπησε μέ δέος καί λαχτάρα, δέν τόν κρατᾶει πιά ἡ γῆ...

Φίλοι μου, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, «βρέφος τεσσαρακονθήμερο», μᾶς ἔχει δοθεῖ. Ἔχουμε τάχα αἰσθανθεῖ σπὴν καρδιά μας τό χαρμόσυνο γλυκὸ φορτίο τοῦ ἔρχομοῦ Του;

Ἔρχεται γιά νά χωρέσει σπὴν ἀδειανὴ ἀγάλη τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός μας. Εἴμαστε ἔτοιμοι νά μᾶς τόν δώσει ἡ Θεομάνη Κυρία τῶν Ἀγγέλων;

Εἴμαστε; Καρδιά θέλει τό πράγμα καί ἐλεύθερα ἀπλωμένα χέρια στό θεῖο βρέφος, τόν Ἐλευθερωτή. Αὐτό ὅλο κι ὅλο. Κι ἔπειτα ἡ ζωὴ μαζί Του εἶναι τραγούδι κι ἀνοιγμα πρὸς ὅλη τὴν κτίση καί ὑπέρβαση τοῦ ἐγὼ μας γιά τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου. Πραγματικὴ εὐτυχία.